

Shamar Mipham Gargyi Wangtjuk Rinpotje

er navnet på den nye 15. inkarnation af Shamarpa



De to Karmapa'er mødtes 2018 i Frankrig.

Nu har de gjort det igen

de to Karmapa'er har udsendt en fælles bøn for den nye Shamarpa
Tulku

Der er flere nyheder i denne begivenhed. De to Karmapa'er har mødtes igen. Det er deres andet møde, så vidt vides, siden sidste års meget omtalte første møde, også i oktober måned. Der har ellers ikke været nyt om deres forhold til hinanden siden det møde.

Karmapa Thaye Dordje har åbenbart også overbevist Ogyen Dordje om, at den lille dreng Thugsey, Thaye Dordje's søn, er den faktiske Tulku af den 14. Shamar Rinpotje.

Og de to Karmapa'er har i fællesskab skrevet en langt livs bøn for den lille dreng.

Endelig kan man sige, at Ogyen Dordje tilsyneladende har det godt. Mig bekendt er denne begivenhed den første, som Ogyen Dordje har deltaget i, siden februar 2019. Han har altså også været i Europa uden at lave et program for sine tilhængere noget sted i vores verdensdel. (Det kan vi så undre os lidt over.)

Store fremskridt og flere problemer i forholdene

Det er mange ting på en gang. Men der er intet nyt om, hvorledes de to har tænkt sig at gå videre i deres samarbejde. Der er heller intet nyt om, hvorledes de vil forholde sig sammen til forskellen mellem dem. Thaye Dordje udnævnte sig selv til at være den 16. Karmapa's genfødsel. Det var hans allerførste talte ord som lille. Ogyen Dordje derimod, kan ikke huske sit tidligere liv, men blev udpeget af Situ Rinpotje, en vigtig Karma Kadjy Lama fra Kham.

Denne forskel på de to bekymrer dem åbenbart ikke i deres offentlige udtalelser, men de har på den anden side endnu ikke udtalt sig om det sammen. De har dog hver især berettet deres egen historie ved flere lejligheder. Så der mangler en løsning. Ellers kan de ikke være lige. Men det skal de måske heller ikke være?

Nå, ikke blot er de to mødtes. Og vi har fået en langt livs bøn.

Vi har også fået Shamar Rinpotje's nye navn. Han skal hedde Mipham Gargyi Wangtjuk.

Billedet viser den nye Shamarpa med kælenavnet Thugsey - 'hjerterbarnet' med sin mor *Rinchen Yangzom* hos Le Bost oktober 2019. Den lille dreng er den nye Shamarpa med navnet *Shamar Mipham Gargyi Wangtjuk Rinpotje*, foto: Thule Jug.



Disse mange nyheder på en gang virker som en vældig progressiv udvikling. Men der er stadig en langt rejse, før vi får udredet de to Karmapa'er. Der er ikke kun den omtalte forskel på de to. Der er også Ogyen Dordje's mange kinesiske forbindelser, både på Taiwan og fastlands Kina. Der er et meget stort spørgsmål, om han kan benytte disse forbindelser til noget gavnligt for alle.

Flere af disse forbindelser har ikke blot et udtalt godt samarbejde med den kommunistiske regering over det kinesiske imperium, men har også vist sig korrupte. Disse forbindelsers aktiviteter i Indien har benyttet sig af bestikkelse og manipulation for at fremme den kinesiske hensigt om en forenet verdens omspændende buddhisme med de kinesiske buddhister som ledere og i afhængighed af Kina's nuværende styre.

(Læs også artiklen om Ogyen Dordje's problemer)

Det er meget indviklet, så hvad vil Ogyen Dordje gøre, nu han har vundet sig en vis uafhængighed i USA?

Der er også mange rygter fra især Dharamsala i Indien, hvor den tibetanske eksil regering holder til sammen med Dalai Lama, hvor Ogyen Dordje's organisationer, både Garchen Trust og Tsurphu Labrang, mistænkes for at give både de ledende medarbejdere rig lejlighed til personlig berigelse, samt lejlighed til at bestikke de lokale myndigheder på steder, hvor organisationerne er virksomme.

Rigtigheden af disse rygter er ikke bekræftede, og de findes kun på internettet som blog indlæg fra lokale eksil tibetanere. Det skal alligevel nævnes, fordi rygterne antyder, at Ogyen Dordje er meget utilfreds med sine egne organisationer, som gang på gang har bragt ham i fedtefadet.

Der kører oven i købet en retssag om millioner af kroner sorte penge, som Ogyen Dordje's fond Garchen Trust har holdt skjult for skattemyndighederne og den indiske valuta kontrol. Intet tyder på, at Ogyen Dordje har forårsaget denne skandale, men som formand for sin egen fond, står han alligevel med ansvaret. Tilsyneladende var de skyldige de ledende medlemmer af Garchen Trust. Derfor må rygterne om deres korruperte indstilling til tingene nævnes, selvom rygterne ikke er blevet verificeret. De må i hvert fald være ansvarlige for denne sag.

Tilsyneladende har Ogyen Dordje ved at flygte til USA også bragt sig selv uden for disse menneskers indflydelse og indirekte kontrol. Men Ogyen Dordje bliver sikkert nødt til at reformere sine organisationer og fjerne alle uheldige elementer, som blot laver problemer for ham, for at bringe orden i hans eget hus. Hvis han af en eller anden årsag er ude af stand til at reformere organisationerne i Indien, må vi formode, at han bliver nødt til at danne helt nye organisationer i USA, Asien og Europa.

Det bliver langt sværere for ham, vil jeg tro, at bringe orden i sine kinesiske forbindelser, Tsurphu Kloster med flere i Tibet, og hans forhold til både det officielle Indien og Kina.

Men alt i alt ser hele situationen slet ikke så dårlig ud nu som for blot et par år siden. Men som sagt, der er stadig mange vanskeligheder.

Imidlertid er det vigtigste måske, at Ogyen Dordje tilslutter sig Thaye Dordje's vurdering, at den lille Thugsey er den nye Shamarpa. Så det er i sig selv måske den største nyhed. Der er to Karmapa'er; og der **var** to Jamgon Kongtrul; men der skal i fremtiden åbenbart kun være én Shamarpa. Det er der givetvis nogle, som bliver sure over. Men vi andre kan glæde os. Selvom Ogyen Dordje fortsat har mange problemer, har han slået ind på en progressiv kurs. Forsætter Ogyen Dordje i denne retning, skal alle hans problemer sikkert blive løst. Sandsynligvis på overraskende måder.